



Zo kan 't ook

V.l.n.r.: De kids voor de camper in St. Girons (Frankrijk). * Pick-nicken aan de Spaanse zee bij Arenal de Moris. * Fietsend over Playa de Gerra in Spanje.

‘We verhuren Nieuwe nomaden ONS HUIS en gaan rijden’

Alle vrije dagen in het jaar op pad en de wijde wereld ontdekken. Velen van ons dromen ervan. Dave Kramers (52), Marjolijn Priester (46) en hun dochters Bowy Merlijn (10) en Lova Malou (7) *dōen* het gewoon.

productie Cora Bronkers tekst Fleur Baxmeier foto's privébezit

“In 2005 overleed de vader van Dave heel onverwacht,” vertelt Marjolijn. “Voor ons was dat een aanleiding om nog bewuster te willen genieten van het leven. Niet alleen dromen, maar ook *dōen*. We wilden allebei heel graag een lange reis maken, waarom dan niet *nū*? We hadden onze platenwinkel in Amersfoort net verkocht, ik zat tussen twee banen in en Bowy was nog niet leerplichtig... Niet lang daarna hebben we via Marktplaats een camper gekocht, ons huis voor zes maanden verhuurd en zijn we gaan rijden. Natuurlijk, we moesten eerst de post regelen, en er moest wat aan de bus worden verbouwd zodat we er langere tijd mee weg konden. Dat nam wat tijd in beslag. Maar we hebben vooral niet te veel nagedacht. Allebei hadden we een paar punten waar we graag naartoe wilden: zo wilde ik naar Santiago de Compostella en was Dave getipt over Tarifa in Zuid-Spanje. Zo hadden we een beetje een idee waar we heen wilden, maar we hebben vooraf niets geboekt. Onze gedachte was: als we het ergens leuk vinden, blijven we een paar dagen. Zo niet, dan trekken we weer verder. Dat is eigenlijk hoe we altijd al reisden. Sinds de camper er is, is dat nog makkelijker geworden. We kunnen op vrijdag beslissen: we gaan er dit weekend opuit. Alle basisspullen – van tandenborstels tot olie en azijn – liggen er standaard in. De kinderen hebben hun eigen plekje met hun spelletjes en tekenspullen. We hoeven alleen maar een tasje met kleren mee te nemen en we kunnen gaan. Dave

zegt weleens: ‘Sommige mensen hebben een tweede huisje aan zee, wij hebben een camper.’ We hebben in Amersfoort een heel fijn huis aan de gracht, maar de camper is echt ons tweede thuis. Ik kan me niet meer voorstellen dat we de camper ooit niet hadden. Deze geeft ons zo’n gevoel van vrijheid.”

Organisch proces

“Reizen is voor ons een manier van leven. Vooral Dave zou prima het hele jaar in de camper kunnen wonen. Hij is ook absoluut de aanjager, heel impulsief. Ik ben wat rationeler en moet een idee vaak even laten bezinken, maar ik merk dat ik steeds beter word in loslaten. Even niet meegaan in de drukte van alledag, echt tijd met elkaar doorbrengen en je verbonden voelen. Het vrije en onbevangen gevoel dat je krijgt als je onderweg bent, elke keer weer ergens anders staan, steeds een nieuwe omgeving ontdekken en niet gebonden zijn aan andere mensen, dat inspireert en prikkelt de fantasie.



In het half jaar dat we in 2006 met de camper op pad waren, hebben we heel Europa doorkruist. De Benelux, Portugal, Tsjechië, Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk. Sindsdien hebben we in de zomervakanties nog meer lange reizen gemaakt, maar ook in het weekend gaan we geregeld op pad in eigen land. Mensen vragen weleens: hoe doen jullie dat? Maar dat gaat heel organisch. Ik werk parttime als directiesecretaresse en regel de verhuur van de drie campers die we inmiddels hebben, Dave produceert onder de naam *Local daddys* muziek en verfraait woon- en werkplekken. Daaromheen plannen we onze tripjes, al ontstaan die vaak ook heel spontaan. Vaak halen we de kinderen op vrijdagmiddag van school en rijden we daarna door naar de Veluwe. Kunnen ze lekker in bomen klimmen, vuurtjes stoken en ravotten. Maar we staan ook weleens in een stad en dan bezoeken we bijvoorbeeld een museum. Onderweg zitten de kinderen lekker aan hun tafel

‘Het leuke van reizen met een camper is dat je vooraf niet kunt bedenken wat je allemaal gaat tegenkomen’

achterin te kleuren of te lezen – en als we langer rijden, willen ze ook nog weleens een dutje doen. Maar over het algemeen rijden we niet meer dan een paar uur per dag. Dan stoppen we weer bij een leuk plekje aan een riviertje of in een dorpje met een manege. Je hoeft niet per se heel ver te reizen om iets nieuws te ontdekken of moois te beleven.”

Strandgevoel

“Het is fijn dat we in onze camper compleet onafhankelijk zijn van de buitenwereld. Dave heeft de camper zelf opgeknapt en op het dak zware zonnepanelen bevestigd die voldoende energie geven om het licht te regelen, we hebben altijd jerrycans met water bij ons, en er is een toiletje in de bus. Douchen doen we meestal op het strand of gewoon even in een riviertje. *Back to basic*, meer heb je niet nodig. Leuke details aan de bus zijn het oude hout dat Dave heeft gebruikt voor de betimmeringen, de oude treinrekken in plaats van bovenkastjes, en het dak dat is gemaakt van



V.l.n.r.: Uitzijkend over het Spaanse Bilbao. * Camperplek in Puente la Reina (Spanje). * Wandelen door de bergen in het Spaanse Foz de Lumbier. * De meiden op de rotsen.

riet – dat geeft je bij het instappen meteen een strand- of vakantiegevoel. De camper zelf kostte € 7.000 en Dave heeft er daarna nog ongeveer € 8.000 in gestopt om ’m geschikt te maken voor langere reizen: vaste bedden, elektronica en ga zo maar door. Ook moest hij zijn groot rijbewijs halen, want je mag met een gewoon rijbewijs niet in zo’n grote camper rondrijden. Grote uitgaven, maar dat is allemaal heel geleidelijk gegaan. De hoogste kostenpost nu is het verbruik van de auto, maar voor de rest hebben we het soort budget dat mensen normaal ook

uitgeven aan hun vakanties. Daar moeten we het ook echt mee redden, daarom doen we onze boodschappen altijd op plaatselijke marktjes en koken we zelf. Het voordeel van een camper is dat het overnachten ons, als we niet op een camping staan, niets kost. Maar voor de kinderen stoppen we ook weleens bij een camping met grote glijbanen hoor, dat is dan een mooi uitstapje. Omdat we inmiddels ook campers verhuren, krijgen we bovendien tegelijkertijd inkomsten binnen – het zijn stoere, sterke en onverwoestbare Mercedesen die een stootje kunnen hebben. Op onze site www.toffecamper.nl geven we tips voor mooie reizen, bijvoorbeeld een rondje ‘herfstvakantie in de Ardennen’: zeven dagen zwerven door een bosrijk gebied met een toffe camper en, als je wilt, elke nacht een ander plekje.”

Een voorbereid mens...

- * www.kampeerchecklist.nl: voor alles wat je nodig hebt tijdens het kamperen.
- * www.meenemen.nl/inpaklijst: ben je echt niets vergeten? Check!
- * www.campercontact.nl: voor legale overnachtingplaatsen.
- * www.camperforum.nl: bomvol vragen, antwoorden en nuttige tips.
- * camperpunt.nl: de plaats waar camperliefhebbers elkaar ontmoeten.



V.l.n.r.: Eten en wijn mét uitzicht in Bilbao. * Met de dochters in de bergen van het Franse St. Lary Soulon. * Dave op een hekje naast de camper in Bilbao.



gedurende je hele leven nooit meer zult vergeten. Vrienden en familie juichen onze reislust toe, al moest mijn moeder wel even slikken toen we in 2006 een half jaar weggingen. Niet alleen moest ze haar dochter en schoonzoon missen, maar ook haar twee kleinkinderen. Gelukkig is er vrijwel overal wifi, dus we sturen altijd veel foto's en verhaaltjes per mail. Ik zou me geen leven zonder reizen meer kunnen voorstellen, en Dave ook niet. Het is zo fijn om er even uit te gaan, terug naar af. Tot nu toe hebben we ons vooral op het zuiden van Europa gefocust tijdens onze reizen – op de een of andere manier trekt dat gewoon heel erg. Er zijn nog zo veel plekjes die we daar nog willen zien of opnieuw bezoeken. Maar we gaan ook zeker nog een keertje met de camper richting Scandinavië en we willen ook eens proberen hoe het is om met de camper op wintersport te gaan. We hebben in december al proefgedraaid op de Veluwe, maar zijn van plan om binnenkort een echt wintersportgebied te bezoeken. Het avontuur roept!”

Camper te huur

Zelf de vrijheid van een camper ervaren? Hun goede ervaringen met reizen met de camper leidde bij Marjolijn en Dave tot de verhuur van campers via www.toffcamper.nl. Rijd je liever in een hippiebusje? Op www.happylittlecamper.nl en www.camperexperience.nl vind je de leukste retro-Volkswagen-campers voor een onvergetelijke vakantie in seventies-stijl. Een 'gewone' camper huren kan ook, bijvoorbeeld via www.camperfun.nl, www.camperleven.nl of www.c-va.nl.

Hebben en houden...

Een camper kopen kan natuurlijk ook. Op www.bbt4vw.com en www.vwclassics.nl vind je allerhande soorten Volkswagen-busjes, maar ook op Marktplaats kun je – net als Marjolijn en Dave deden – je slag slaan. Let altijd goed op of de bus een harde carrosserie heeft: een goede harde bodem, geen rotte plekken en liefst niet getectyleerd. Laat voordat je tot de aanschaf van een camper overgaat sowieso altijd een onafhankelijke keuring door de ANWB doen.

Paradijs op aarde

“De mooiste plek waar we zelf met onze camper zijn geweest is Playa de Guerra in Spanje. Grillige bergen, woeste zee en een eindeloos strand. We hadden dat plekje uit de *Stormrider Surf Guide*. In dat boek staan de beste en kleinste surfspots in heel Europa, maar wij hadden ons specifiek gefocust op Spanje. Ook uniek was ons bezoek aan Foz de Lumbier in Spanje, bekend om de gieren. We hadden de bus geparkeerd op de parkeerplaats van het nationale park, liepen een oude spoortunnel door en kwamen terecht in een Spaanse Grand Canyon vol met gieren. Beneden was ook nog een riviertje waar we heerlijk in hebben gebadderd – het paradijs op aarde. Het leuke van reizen met een camper is dat je vooraf niet kunt bedenken wat je gaat tegenkomen. Het is meer dat je denkt: we zijn nu op deze plek, wat kunnen we hier bekijken of doen? En dan kom je op plekken zoals Foz de Lumbier die je

‘Je hoeft niet per se heel ver te reizen om iets nieuws te ontdekken of moois te beleven’